



”Ett personligt nödrop...”

***Jag väljer att med er dela det som har varit min egen ”brottningskamp”
under ett antal år nu...***

”Varför finns det i det här landet inte någon eller några platser där man kan uppleva och fysiskt känna Guds ständiga och påtagliga närvaro manifesterad? **Platser där himlen gör sig påtagligt och konstant igenkännbar, där syndanöd, helande och befrielse är en frukt av denna påtagliga Guds närvaro.** Väckelsehistorien bekräftar att när sådana platser etableras och uppstår så infinner sig en helt annan andlig verklighet, med en radikal förändring som resultat. Exemplet där detta skett har i grunden förvandlat oräkneliga män och kvinnors fortsatta liv i sin efterföljelse till Jesus, ja ibland hela samhällen, stundtals nationer.

Det avfall vi idag ser runt omkring oss på en rad olika områden, är jag personligen klar över, är svaret på just avsaknaden av denna heliga Guds närvaro. Att människor inte behöver eller kan konfronteras med den någonstans.

Jag talar inte om den enskildes möjlighet att i sin ensamhet kunna närma sig Gud och erfara denna påtagliga Guds närvaro och helighet.

Jag talar om fysiska platser som människor kan närma sig och som drabbar dem personligen och som därmed ”ritar om deras egen andliga karta” fullständigt.

En etablerad Guds närvaro både tystar människors egen strävan, uppfattningar **och placerar dem i rätt position inför sin Gud.**

Jag har personligen kommit fram till, att upprättandet av, möjliggörandet och följdverkningarna av sådana **”härlighetsplatser”,** där Anden fritt får verka, utan inblandning av **”styrande och kontrollerande människohänder” är det ENDA som radikalt kan förändra det utarmade andliga tillstånd som kristenheten idag har lamslagits av.**

Det räcker inte med hänförd lovsång och enstaka bönenmanifestationer för att denna **”dröm skall bli verklighet”,** det krävs något mycket djupare. Den vägledning som väckelsehistorien ger oss bekräftar detta och talar om något helt annat som förutsättning för detta genombrott.

Min avsikt när jag delar detta, är inte att ställa saker mot varandra, utan ett öppenhjärtligt uttryck från min sida, att dela min egen brottningskamp som pågår med min Gud. Jag är dock personligen övertygad om, får vi INTE se sådana **”genombrottsplatser”** etableras så kommer vi

heller inte få uppleva en radikal väckelse till en djupgående förändring i det här landet.
Detta har alltid inneburit, att ett högt pris måste betalas av människor som i bön ger ut sig för detta helt och fullt, för att detta skall bli en verklighet. Är det något som borde prioriteras framför allt annat i vår nusituation så är det en osjälvisk överlåtelse till just detta. Jag tror att det jag här berör också handlar om **en personlig "dödsprocess"** som måste till hos var och en som skall kunna "föda fram" dessa platser under en "öppen himmel". **En genuin död från sitt eget jag, förenad med en smärtsam process av ett "andligt födande".**

Finns det människor som i sanning är beredda att offra sig för detta, tror jag också att Anden är beredd att ge dem den hjälp de behöver i detta offer och i detta överlåtna sökande. **Vi når tydligen inte länge med allt vårt predikande...**

Vetskapen hos mig är ett faktum, **det är bara himlen själv som kan "öppna himlen" över platser och sammanhang, som ett resultat av våra uppriktiga och prioriterade offer...OM vi är beredda till detta utgivande offer....**

Aneby den 10 december 2022
Roland Wolst



NAEMIHEMMET
"MITT BEHAG"
-Guds eget bönehus-

NOBYNÄS SÄTERI

EN NORDISK MÖTESPLATS FÖR
BÖN & VÄCKELSE, TRO & HELANDE

**RELATERAT TILL "NAEMIHEMMET"
- GUDS EGET BÖNEHUS**

E-mail;

brusetavregn@naemihemmet.se



”Kyrkan behöver återupptäcka två saker: För det första Guds majestät och helighet och för det andra syndens syndfullhet”.

Leonard Ravenhill.